

PANGEA *Travel*

REISVERSLAG ROOTSREIS TAIWAN (1ste deel, met de kinderen)

Heenreis, dd. 24-07-2014, donderdag (2:05 's nachts)

Na een rustige treinreis naar Schiphol, was het tijd om in te checken. Dit verliep zonder problemen. Bij het instappen merkten we dat we de grootste airbus hadden die er bestaat. Hij was voorzien van een fantastisch systeem. Je kon voor je eigen films of series uitzoeken, verschillende soorten muziek beluisteren of verschillende games spelen. Tijdens de vlucht kregen we genoeg drinken en een lekkere maaltijd (een soort curry kip gerecht). Alleen de spinazie was niet zo lekker. De kinderen waren er overigens minder over te spreken. Om 12:00 lokale tijd kwamen we in Dubai aan. Daar hadden we een transfer naar de vlucht naar Tai-peh.

(dd. 25-07) Gisteren kwamen we in Tai-peh aan. Helaas was er niemand voor de transfer, dus dat was even schrikken. Gelukkig was er een hele vriendelijke vrouw bij de informatie balie, die mij goed heeft geholpen. Uiteindelijk (na ongeveer 30 minuten wachten) werden we toch naar het hotel gebracht. Om ongeveer 18:30 kwamen we in het hotel aan, hebben onszelf ingecheckt en zijn toen naar de kamer gegaan.

Taipei, dd. 25-07-2014, vrijdag (16:00 's middags)

Vandaag samen met Yuri en Aimee Cathwell (het kindertehuis) bezocht. Voor mij was het een emotioneel bezoek, waarbij ik 15 jaar terug werd geplaatst in de tijd. Toevallig was er een Nederlands echtpaar die aan het adopteren waren en vandaag hun kindje mee kregen. Zij stonden aan het begin van een (opvoedings)traject en wij waren 15 jaar verder. Een hele gekke gewaarwording. Ik heb nog even met hun gepraat. Tevens heb ik gezien hoe zij met het meisje (Lin) afscheid namen van de staf van het kindertehuis. Feitelijk was dat dus het moment van de adoptie (het afscheid). Ook heb ik een boekje met foto's gezien die wij hadden gestuurd (o.a. onze trouwfoto's, mijn ouders, oma Ria, Yuri die Aimee voedt tijdens de China reis). Het is heel gek om je eigen trouwfoto's terug te zien aan de andere kant van de wereld. Tijdens het bezoek kregen wij een rondleiding door het gebouw. In de zuigelingenruimte zag ik de bedjes staan waar Yuri in heeft gelegen. Ik herkende de bedjes van de foto's die waren meegegeven. Ook herkende ik de vloer van foto's waar Yuri over de grond kruipt en aan het spelen is. Het was echt heel bijzonder om te zien hoe alles eruit ziet en hoe alles daar werkt. De mensen van Cathwell zijn erg aardig. Ze toonden een grote betrokkenheid op Yuri. De staf nam de tijd voor ons en gaf ons de ruimte. Hetzelfde geldt voor het gesprek van morgen. Ze gaven aan: "Je mag alles vragen, het loopt hoe het loopt". De maatschappelijk werkster die bij het gesprek van vandaag was, heeft de adoptie van Yuri begeleid en kent de biologische moeder. Eigenlijk realiseer ik me nu pas dat dit allemaal echt is. Ik realiseer me nu pas dat ik morgen echt de vrouw ga ontmoeten die mij de zorg voor haar zoon heeft toevertrouwd.

Tai-peh, dd. 26-07-2014, zaterdag (20:45 in de avond)

Vandaag een intensieve dag met het bezoek aan de biologische familie van Yuri. Om 11:45 zijn we begonnen om ons klaar te maken voor het bezoek. Allemaal douchen, haren wassen en nette kleding aan. Uiteindelijk waren we ongeveer klaar toen we moesten vertrekken (13:15). Weer de taxi genomen naar Cathwell service. In Taiwan is dat een veel gebruik middel van transport en er rijden ook echt veel taxi's rond. Uiteindelijk kwam dan de biologische familie binnen (moeder en

PANGEA *Travel*

grootouders). De biologische moeder zag er echt knap en jong uit. De biologische grootouders kwamen heel vriendelijk over. Eigenlijk was er meteen een click tussen ons en het gesprek verliep ook heel soepel. Yuri kreeg van zijn biologische moeder de ruimte om eerst zijn vragen te stellen. Later stelde zij zelf nog wat vragen. Het werd duidelijk dat de biologische familie met een schuldgevoel kampt naar Yuri toe over het feit dat zij hem hebben afgestaan. Qua karakter lijkt Yuri op zijn biologische moeder (gesloten, gevoelig). Zij wilde van Yuri vooral weten of hij gelukkig was en hier kon Yuri gelukkig volmondig ja op zeggen. Het gesprek verliep in een zeer goede sfeer. Yuri kreeg veel complimenten over wat een 'goede' jongen hij geworden was. Ook ik kreeg zo veel dank voor het opvoeden van Yuri. Ik werd er bijna verlegen van. De biologische familie van Yuri had ons uitgenodigd om samen, na het gesprek, uit eten te gaan en dit hadden wij geaccepteerd. Omdat het echter nog te vroeg was, zijn we eerst naar een traditioneel winkelstraatje geweest. Om 17:30 hebben we de mensen van Cathwell opgehaald (sister Rosa en de maatschappelijk werkster die de biologische moeder had begeleid) en zijn toen uit eten gegaan. Ze hebben ons allerlei lekkere dingen laten proberen uit de Chinese en Taiwanese keuken. Tegen het einde van de maaltijd had ik echt behoefte om te gaan. Zo'n dag is, vanwege de indrukken, intensief.

Kenting, dd. 27-07-2014, zondag (17:15)

Vanochtend moesten we vroeg op (7:00), want we zouden naar Kenting reizen. Om 9:56 vertrok de trein. Na ruim een uur waren we in Zuoying. Daar zou ook iemand ons ophalen en gelukkig ging het dit keer goed. We hadden een kleine bus voor onszelf. Vanuit Zuoying was het nog een lange rit naar Kenting Beach Resort, waar we zouden gaan verblijven. Ik schat ongeveer twee en een half uur. Het was echter een prachtige rit. Op een gegeven moment hadden we aan de linker kant bergen en aan de rechter kant de kustlijn, echt heel mooi. Na het inchecken en inrichten van de kamer zijn we de boel gaan verkennen.

(29-07) Afgelopen zondag zijn we na de rustpauze gaan eten in het restaurant van het resort. Tegen het einde van de maaltijd 'stortte ik in'. Ik ben naar de kamer gegaan, op bed gaan liggen en in slaap gevallen. Vervolgens heb ik van 19:00 tot 9:00 geslapen. Blijkbaar kwam de spanning en vermoeidheid er toen uit. Gisteren een rustige dag gehouden. Iedereen mocht doen wat hij wilde. 's Avonds zijn we in een leuk Mexicaans restaurant gaan eten.

Kenting, dd. 29-07-2014, dinsdag (12:00)

Vandaag moesten we redelijk vroeg op voor in de vakantie (7:30). Yuri en ik zouden bij een koraal rif gaan snorkelen. Yuri en ik werden mooi op tijd opgehaald. Bij het duikerscentrum kregen we duikpakken en duik schoenen om aan te doen. Yuri en ik hebben allerlei kleuren vissen gezien. Ook zag ik een paar lopende schelpen (krabben dus). De vissen waren best wel brutaal. Ze durfden echt dichtbij te komen. Van de leiding hadden we brood gekregen om de vissen te voeren. Je merkte dat ze daar erg happig op waren. We hebben een uur gesnorkeld en waren we rond 11:30 terug in het hotel.

Kenting, dd. 30-07-2014, woensdag (14:10)

Vandaag hebben we een uitstapje gemaakt naar Kenting nationaal park. Het nationale park is eigenlijk een mengeling van tropisch (oer)woud en een aangelegd park. Er waren echt prachtige

PANGEA *Travel*

stukken om te zien. In het park gedeelte hebben we prachtige bloemen en planten gezien. Er was een kas met allerlei soorten cactussen en een kas waar al de bloemen en planten werden gekweekt. We hebben veel vlinders gezien en hagedissen. Je hoorde echt de kenmerkende geluiden van de tropen (o.a. het tjirpen van de krekels). Op het diepste punt van het (oer)woud was een klein grottenstelsel. Hier konden we doorheen lopen. Na ongeveer twee en een half uur wandelen, waren we wel blij om weer terug te kunnen naar het hotel. We hadden alle drie verkoeling nodig.

Kenting, dd. 31-07-2014, donderdag (12:40)

Na het ontbijt van vanochtend heb ik een taxi geregeld die ons naar de Cikong waterval bracht. De Cikong waterval ligt diep in de bergen en 'in de middle of nowhere'. Er was een armzalig hutje, waar een oude vrouw entree inde. Vervolgens was je in ongeveer 10 minuten lopen bij de waterval. In eerste instantie was ik een beetje teleurgesteld. De waterval was veel kleiner dan ik op de foto's had gezien. Het bleek echter dat de echte waterval hoger lag. Ze hadden touwen neergehangen om langs steile rotsen naar boven te klimmen. Ik durfde de klim niet aan. Yuri klom in eerste instantie direct langs de waterval, als een aapje en met een touw, naar boven. Later zijn Yuri en Aimee, aan de oever en via een andere route, nog iets verder naar boven geklommen. De kinderen zeiden dat het boven echt prachtig was geweest. Op de foto's die de kinderen hebben gemaakt zag het er ook prachtig uit.

(01-08-214) Gisteren hebben de kinderen en ik aan het einde van de middag nog een uitstapje gemaakt naar de vuurtoren op het meest zuidelijke puntje van Taiwan. De vuurtoren stond in een mooi aangelegd (modern) park. Het was een kleine witte vuurtoren met een grote lichtkoepel aan de bovenkant. We hebben het wandelpad naar de kustlijn genomen. Aan de kustlijn van rotsen was een lange stijger gebouwd, als een soort wandelpad. We hadden er prachtig uitzicht op de zee. De wind blies hard, dus we werden bijna omver geblazen. Ik genoot van het uitzicht en de zilte zeelucht. Het was heerlijk uitwaaien. Uiteindelijk zijn we naar de uitgang van het park gelopen en hebben daar een taxi terug genomen.

Kaohsiung, dd. 01-08-2014; vrijdag (13:30)

Vanochtend vroeg op om de laatste spullen in te pakken. De taxi chauffeur had moeite om onze koffers achterin de taxi te krijgen, maar na diverse pogingen, en passen en meten, lukte het. In het hotel was het inchecken enigszins ingewikkeld. Ik was alleen, maar deel vandaag een kamer met mijn vriend Wytze (die er nog niet was). Marco (mijn ex-man) deelt vandaag een kamer met de kinderen, maar had gisteren al ingecheckt zonder kinderen. Omdat we (nog) niet naar onze kamers konden, zijn we een naar de draak en tijger Pagode gaan maken, dat ligt bij het Lotus meer. Als eerste hebben we een prachtige tempel bekeken, die daar ook was. Heel kleurrijk en ook veel goud. Vervolgens zijn we naar de draak en tijger pagode gegaan. In de tunnel van de mond zagen we enigszins lugubere tafereel gerelateerd aan het slechte van de mens en volgens mij de duivel. In de Pagode werd, net als overigens in de tempel, een (verplichte) vrijwillige contributie gevraagd. De toren was van binnen echter mooi beschilderd met allerlei tafereel. Het uitzicht vanuit de draken toren was ook echt mooi. We hadden goed uitzicht op de tempel die we bekeken hadden en het Lotus meer. Na nog wat winkeltjes bekeken te hebben zijn we met de taxi teruggegaan naar het hotel.

PANGEA *Travel*

(02-08) De middag heb we in onze kamer doorgebracht. Rond 17:00 was ook Marco in het hotel. Aangezien de kinderen ernaar verlangden om hem te zien, en wij niet echt meer plannen hadden, heb ik ze al naar Marco laten gaan.

REISVERSLAG ROOTSREIS TAIWAN (2de deel, met Wytze)

Koahsiung, dd. 02-08-2014; zaterdag (13:00)

Gisteren kwam Wytze rond 16:00 aan in het hotel. Ik was echt blij om hem te zien en hij was volgens mij ook echt blij om mij te zien. Met wat drinken hebben we bijgepraat. Nadat ik de kinderen had overgedragen aan Marco hadden Wytze en ik echt even tijd voor ons tweeën. Aan het einde van de middag werd de huurauto gebracht. Na de formulieren te hebben ondertekend, uitleg te hebben gekregen over de werking van de auto en de auto te hebben gecheckt konden we de auto in de garage onder het hotel parkeren. Omdat Wytze nog niet gewend was aan een auto met automaat ging dat met horten en stoten. Rond 18:30 zijn we de stad in gegaan naar de avond markt. Dit keer waren er in de avondmarkt hoofdzakelijk etenskarretjes die er stonden. We hebben ook nog een leuk winkeltje met allerlei souvenirs gezien. Ze hadden echt prachtige dingen (mooie vazen, Boeddha beeldjes, schilderijen, enz).

Koahsiung, dd. 02-08-2014; zaterdag (13:00)

Vanochtend heerlijk ontbeten in het hotel. Omdat Wytze de Draak en Tijger Pagode nog niet had gezien, zijn we daar naar toe gegaan. Ook hebben we daar de tempel weer bekeken. Toch weer wat nieuwe dingen gezien. Zowel in de tempel als in de pagode zijn ook zo veel afbeeldingen gemaakt. Helaas weet ik niet precies wat ze betekenen. Omdat het nog redelijk vroeg was zijn Wytze en ik nog een stuk verder de straat door gelopen dan ik gisteren met de kinderen heb gedaan. We kwamen een heel leuk koffie en thee tentje tegen waar we even rustig konden zitten en wat drinken. Dat hebben we ook gedaan. Het tentje stond vol met allerlei traditioneel Chinese of Taiwanese voorwerpen. Dat maakte het rommelig, maar ook gezellig. De eigenaar had allerlei verschillende soorten koffie en thee kunnen. Ook had hij verschillende prachtige bronzen beelden en schilderijen. Ik heb echt heerlijk rond lopen snuffelen. Ik vroeg nog of een mooi traditioneel schilderij met een olifant erop te koop was, maar dat was niet het geval. De eigenaar was een zeer vriendelijke man en we kregen ook nog een traditioneel Taiwanees 'hapje'. De timing van onze pauze was trouwens perfect, want het begon vrij hard te regenen. Toen we weer op pad gingen, zagen we een soort winkel van een bakkerij. Ze hadden allerlei traditioneel Taiwanese koeken. Daar heb ik een mooie doos met Chinese afbeelding erop met heerlijke inhoud gekocht als cadeau voor de burens. We mochten de koeken zelf uitzoeken. Met wat handen en voetenwerk werd ons duidelijk welke smaken de koeken hadden. Vervolgens hebben we nog een gebouw bezocht dat het uiterlijk had van een grote Boeddha. De buitenkant was echter meer indrukwekkend dan de binnenkant. Op dat moment hebben we de taxi terug gepakt naar het hotel, waar ik nu zit te typen.

(02-08) Vanmiddag hebben we nog een tweetal warenhuizen bezocht. Ze verkochten mooie, maar exclusieve en dure dingen. We hebben dus vooral dingen bekeken. Het werd mij duidelijk dat in Taiwan er een echte thee en koffie cultuur heerst. Wytze en ik hebben prachtige sculpturen van glas

PANGEA *Travel*

en hout gezien. Ook hadden ze mooie sieraden van jade en een soort rode steen. Van kleding verkochten ze vooral de bekende merken. Natuurlijk hadden ze ook mooie tassen en portemonnees in allerlei vormen en maten.

Fo Fuang Shan monestery, dd. 03-08-2014; zondag (19:45)

Vandaag naar het klooster. We zagen al van verre een gigantische Boeddha. Het klooster is prachtig aangelegd, maar wel een beetje toeristisch. Al rondlopen door het park kwamen we als eerste een soort museum tegen over Boeddha. Helaas was slechts weinig in het Engels vertaald, dus het was niet allemaal te begrijpen. Wel hebben we prachtige beelden gezien en andere artefacten. Na weer een tijdje rondgelopen te hebben, zijn we naar de centrale hal van het klooster gegaan. Het was echt een gigantische hal met aan drie wanden Boeddha's in allerlei vormen en maten. Tegen de vierde wand, tegenover de ingang, waren drie prachtige grote goudkleurige Boeddha beelden te zien. In de gigantische hal hing de geur van wierook. Later die middag zijn we een grot binnen gegaan wat een soort Fata Morgana bleek te zijn waar je door heen kon lopen, heel oneerbiedig gezegd. Door ergens over heen te lopen zette je het mechanisme van poppen in werking. Ook hier werd weer van alles over het Boeddhisme uitgelegd. Na het bezoek aan deze grot was het rond etenstijd. We zijn naar 'the pilgrims lodge' gegaan, waar je eten zou kunnen krijgen. We wisten dat het vegetarische zou zijn. Helaas waren het allerlei waterige groente prutjes die echt niet te eten waren. Ik heb het dus maar bij rijst en noedels gehouden.

Taitung, dd. 04-08-2014; maandag (16:00)

Vanochtend samen met de monniken opgestaan, wat betekend vroeg (6:30). We konden uitsluitend tussen 6:30 en 8:00 ontbijten. Wytze en ik zijn redelijk vroeg op pad gegaan (9:00) en zijn naar onze bestemming in Taichien gereden. Eerst langs de westkust van Taiwan naar het zuiden, toen door prachtig groen berglandschap en toen langs de oostkust richting het noorden en langs de stille oceaan. De branding was vrij wild, dus mooi om te zien. Rond 13:30 kwamen we bij het hotel aan. Het is echt een luxe spa hotel. Onze kamer had een eigen jacuzzi. Omdat ik toch wat moe begin te worden van het reizen en alle indrukken, was het fijn om hier even te kunnen relaxen. Ik ben zojuist naar de spa gegaan (een soort Turks bad) en voel me nu heerlijk ontspannen. De baden van de spa hadden verschillende temperaturen. Na het baden een heerlijke douche met lavendelzeep.

Hualien, dd. 05-08-2014; dinsdag (17:30)

Vanochtend enigszins uitgeslapen. Heerlijk ontbeten met roerei, spek, brood, cornflakes met melk en sinaasappelsap. Om 9:00 zijn we gaan rijden. Wytze en ik zijn een heel stuk langs kustlijn van de Stille Oceaan naar naar het noorden gereden (naar Hualien). We hadden echt prachtig uitzicht. Links van ons hadden we de prachtige groene bergen van Taiwan. Rechts van ons hadden we kustlijn. Het zicht op de kustlijn werd af en toe onderbroken door een strook groen (o.a. palmbomen) of huizen. De golven van de Stille Oceaan sloegen woest op de rotsen langs de kust, echt een prachtig gezicht. Onderweg reden langs een mooie kleine tempel. Je ziet overigens veel kleine tempels en offer huisjes

PANGEA *Travel*

langs de weg. Vandaag zijn we ook een paar begraafplaatsen gepasseerd. Onderweg kwamen we ook twee haventjes tegen. Vooral in de tweede haven lagen veel schepen. Kortom, ik heb vandaag heel veel gezien. De ervaringen en indrukken blijven maar komen. Wel zijn we lang onderweg geweest. Omdat je in Taiwan maar heel langzaam op de wegen kan rijden (max 70 km/uur) schiet het niet echt op. Uiteindelijk kwamen we om 16:30 in het hotel aan.

Jiaoxi, dd. 06-08-2014; woensdag (14:00)

Vanochtend zijn we na het ontbijt vertrokken naar het tweede spa hotel in Jiaoxi. Dat ligt ook aan de oostkust van Taiwan. Weer maakten we een rit door prachtige natuur. Direct links van de weg waren de rotswanden van het gebergte waar we door reden. Direct rechts van de weg was de klif langs de Stille Oceaan of het ravijn. In de paar stadjes die we ook vandaag passeerden zagen we weer volop winkeltjes. De winkeltjes hier zijn veelal in een soort garageboxen gevestigd. De rit naar Jiaoxi was relatief korte, dus we konden vanmiddag nog lekker genieten van de spa. De spa hier is een mooi aangelegde binnentuin met allerlei soorten baden en verwarmde stenen om op te liggen. Vanavond krijgen we een meer gangen diner. De kok zal er rekening mee houden dat zowel Wytze als ik geen vis lusten.

(07-08) De kok had gisteravond een heerlijk traditioneel Taiwanees acht gangen menu bereid. De groenten werden in een klein keteltje op tafel gekookt. Natuurlijk zat er een warmtebron onder het keteltje. We kregen twee keer een gerecht met spek. Daarnaast kregen we kalkoen en een soort gehaktbal. Bij verschillende gerechten zaten ook diverse soorten salade. Er was één gerecht met bruine kleverige reist en als toetje kregen we fruit. Alles wat goed bereid met lekkere sausen. Wytze en ik hebben tegen anderhalf uur gedineerd.

Sun Moon Lake, dd. 07-08-2014; donderdag (15:30)

Vanochtend zijn we na het ontbijt via de snelweg naar Sun Moon Lake gereden. Een prachtig meer dat tussen de bergen ligt. Het was een relatief korte rit, dus we kwamen vroeg aan (14:00). Het hotel is echt luxe en heeft een prachtig uitzicht over het meer. Omdat we een uur moesten wachten op onze kamer, hebben Wytze en ik even wat gedronken in de bar. De bar was gesitueerd achter een glazen wand van het hotel en je had ook daar uitzicht over het meer. Ik heb er echt van het uitzicht genoten. Onze kamer is van alle luxe voorzien en op het TV scherm werd ik welkom geheten.

(dd. 08-08-2014) Gisteravond hebben we in het hotel gegeten. Ze beloofden een westers buffet, maar het was westers op z'n Taiwanees. Toch heb ik wel lekker gegeten. In de avond was er nog een show van traditionele dans. Ik was er echter niet zo van onder de indruk. Er werd relatief weinig gedanst en relatief veel aandacht besteed aan het enthousiasmeren van het publiek. Het dansen van de vrouwen deed me denken aan het Hawaïaanse dansen. De heer deed een soort karate dans.

Sun Moon Lake, dd. 08-08-2014; vrijdag (13:30).

PANGEA *Travel*

Na het ontbijtbuffet van vanochtend hadden Wytze en ik gereserveerd om een boottochtje over het meer te maken. Omdat het meer niet zo heel groot was, was het programma aangevuld met twee keer een stop om aan land te gaan. De eerste keer om een Boeddhistische tempel te bezichtigen. De tweede keer om een stadje te bezoeken. Het was heerlijk om te varen en vanuit de boot hadden we goed zicht op het meer en zijn omgeving. Ook werden we goed verzorgd. De gids had veel te vertellen, maar helaas in het Taiwanees. Omdat we redelijk vroeg ik het hotel terug waren besloot ik om de 'waterwereld' van het hotel gaan bezoeken. Ook in dit hotel lag er een soort huispak klaar om aan te doen. In de 'waterwereld' van het hotel hadden ze allerlei bubbel apparaten (bubbel douche, bubbel ligbed in het water, enz). Ook hadden ze een warm bad, maar dat was over de 41 graden en mij iets te warm. Ik heb weer echt van genoten.

(dd. 09-08) Gistermiddag heb ik twee uur geslapen terwijl Wytze een wandeling heeft gemaakt. De vermoeidheid begint echt toe te slaan. Na het slapen heb ik nog wat gelezen. Wytze en ik hebben vroeg gegeten in de bar van het restaurant.

Taipei; dd. 09-08-2014, zaterdag (20:00)

Vanochtend zijn we na het ontbijt vertrokken richting Taipei, waar onze reis begonnen is. We zitten in hetzelfde hotel als in het begin. De rit verliep zonder problemen. Omdat we via de snelweg reden, konden we relatief snel reiden. Vanmiddag zijn Wytze en ik naar "The National Palace Museum" geweest. Het is een soort rijksmuseum. Wytze en ik hebben een rondleiding gekregen van een gids. Vanwege een slechte planning moesten we het helaas bij een flits bezoek houden. In het twee uur dat we er zijn geweest konden we slechts een indruk krijgen van de expositie. Wat we echter hebben gezien was erg mooi. Ze hadden een collectie van bronzen stukken, van jade stukken en van porselein. Althans de gedeelten waar we doorheen zijn gelopen. Het gedeelte met boeken en schilderkunst hebben we niet gezien. De gids was vriendelijk en ter zake deskundig. Ze heeft ons veel kunnen vertellen in het uur dat wij werden rondgeleid. Vanavond hebben we in een restaurant van het hotel gegeten en nu sluitend we de dag af op onze kamer.

Taipei; dd. 10-08-2014, zondag (13:00)

Vanochtend hebben we na het ontbijt de Bao 'an stempel bezocht. Het was echt een schitterende tempel met veel bedrijvigheid. Het bleek dat het vandaag een Boeddhistische feestdag was, waarbij de doden werden herdacht en/of er voor werd gezorgd, dat was me niet helemaal duidelijk. We hebben veel mensen in de tempel gezien die aan het bidden waren of offers brachten. Ook waren er in de centrale hal van de tempel monniken aan het 'chanten'. De tempel was op verschillende plekken versierd met bloemen en andere dingen. Het was overigens de eerste Boeddhistische tempel waar ik zag dat er ook kaarsjes aan werden gestoken. Zoals gebruikelijk hing er in de tempel de geur van wierook. De tempel zelf was kleiner dan het Boeddhistisch klooster dat we hebben gezien, maar ik vond hem intiemer en mooier. Misschien kwam dat ook door de bedrijvigheid die er heerste. Voor de tempel waren ze een feesttent aan het inrichten waar vanavond festiviteiten zouden zijn. Ik ben blij dat ik deze tempel nog heb bezocht.

Terugreis; dd. 11-08-2014 (13:00)

PANGEA *Travel*

Vanochtend heb ik vast de koffer voorbereid. Gisteren had ik al de reistas gedaan. We hebben besloten om vandaag de kamer tot 18:00 aan te houden, dus dat is erg prettig. Op die manier kunnen we vanmiddag nog even rusten, douchen en ons omkleden voor vertrek. Wytze is vandaag jarig, maar we hadden niets meer op het programma staan. We hebben besloten om vandaag gewoon in het hotel te blijven.

(dd. 16-08) Om 19:00 was het tijd om te vertrekken (13:00 Nederlandse tijd). Met de taxi zijn we naar het vliegveld gegaan. We vertrokken om 24:00. Tijdens de vlucht naar Dubai heb ik wel wat geslapen, maar heel onrustig. Tijdens de wachttijd in Dubai, op onze vlucht naar Schiphol, konden we gelukkig allebei een ligstoel bemachtigen. Tijdens de vlucht naar Amsterdam heb ik niet meer geslapen. Op Schiphol duurde het even voordat we onze koffers hadden, maar toen kon de treinreis naar huis beginnen. Uiteindelijk was ik rond 16:30 Nederlandse tijd thuis.