

PANGEA *Travel*

Zhanjiang

Lieve mensen,

Het was een prachtige dag!

We keken er van te voren een beetje tegen op, maar dit hadden we niet verwacht, wat een welkom voor onze dochter (en haar familie).

Vanochtend om 09:30 uur wachtte Elsa ons op in de lobby. Zij was er samen met de chauffeur van het kindertehuis. Elsa werkt in het kindertehuis op de adoptieadministratie. Na kennis gemaakt te hebben met elkaar, zijn we op weg gegaan naar het kindertehuis. Het was een ritje van ongeveer 20 minuten.

Er was ons verteld dat het kindertehuis in 2002 was verbouwd (gedeeltelijk). We herkenden een deel van het tehuis, het vijvertje in het midden van het plein en de toegangspoort. Het gebouw waar wij in 2000 zijn geweest, is afgebroken en op die plek is een heel nieuw gebouw neer gezet. Onderweg hadden we Elsa foto's laten zien van 2000, van de directeur van toen en van de nanny van onze dochter. Zij werkt nog steeds in het tehuis maar de directeur is met pensioen.

We werden welkom geheten door het hoofd van de adoptieadministratie. Eerst keken we nog wat rond op het binnen plein en toen verscheen ineens de nanny. Dat was een leuke verrassing voor ons allemaal. Wij mochten buiten en binnen foto's maken en filmen behalve van de kinderen. Vervolgens zijn wij naar de kinderen gegaan, hier hebben onze kinderen Nijntje koekjes uitgedeeld en de knuffels gegeven. Daarna vond de ontmoeting met de directeur plaats. We mochten het dossier in zien en onze dochter heeft een verhaal in een terugkomstboek mogen schrijven. Ook kreeg ze een tas met cadeautjes.

We hebben samen met de mensen van het tehuis heerlijk geluncht. Daarna hebben we dekentjes gekocht voor het kindertehuis en zijn we teruggegaan naar het tehuis om de dekens te geven. Toen in de bus op weg naar Dongsha town, hier hebben we de markt bezocht en suikerriet gegeten.

Aan het begin van de avond zijn we er nog even op uit geweest. We hebben met de taxi wat boodschappen gehaald en we hebben ergens een hapje gegeten.

Morgen zijn we nog een dag in Zhanjiang. We gaan dan in de middag op pad met de directie van het kindertehuis, we gaan een park bezoeken. En wat er verder gaat gebeuren zien we wel. In de avond worden we naar het treinstation gebracht, vanwaar we om 22.20 vertrekken met de nachttrein naar Guilin.

PANGEA *Travel*

Yangjiang

Dag lieve mensen,

Vanochtend moesten we op tijd opstaan. Het valt niet mee om de kinderen uit bed te krijgen, ze liggen nog zo lekker. Maar het komt altijd goed. We zijn in hetzelfde restaurant als gisteravond geweest, alleen nu voor het ontbijt. Het was bijzonder om dit mee te maken, in de andere hotels kun je dit ontbijt ook nemen, maar dan doe je het niet omdat er zoveel andere keus is. Maar vandaag konden we niet kiezen, we aten wat de pot schaft en we hebben van alles geproefd. Als je vraagt wat het is en ze zeggen dat het varkensmaag is, dan hoeft je niet meer zo nodig. Zelfs onze zoon heeft warme cake gegeten. Morgenochtend gaan we weer Chinees ontbijten, we leren het wel.

Gelijk na het ontbijt zijn we naar het kindertehuis gereden van onze zoon. Het was even schrikken want de entree was onherkenbaar, ze zijn namelijk aan het verbouwen. Het was een grote bouwput. We werden ontvangen door de Algemeen directeur, de directeur van het kindertehuis en nog enkele mensen. Na een welkomstwoord van de directeur en een woord van mijn man aan de directie, mochten we het tehuis bekijken. Eerst zijn we naar de kinderen geweest, waar onze kinderen wederom Nijntje koekjes hebben uitgedeeld aan de kinderen van het tehuis. Onze zoon wilde graag zien waar hij had geslapen, ook dat is gelukt.

We mochten overal filmen en foto's maken. Na afloop van het rondje kindertehuis zijn we terug gegaan naar de ontvangstzaal, hier hebben wij onze vragen gesteld en heeft onze zoon nog cadeaus uitgedeeld.

De voormalige entree wordt dus verbouwd, hier wordt een nieuw thuis gebouwd, speciaal voor de 'special need children'. Of het bestaande gebouw in de toekomst wordt afgebroken werd niet helemaal duidelijk. Na afloop hebben we nog in het straatje van het tehuis rondgewandeld, hier werden we aangesproken door een oude dame. Onze gids kwam erbij en heeft het een en ander vertaald, ze was blij voor onze zoon dat hij was geadopteerd en dat hij een goed leven heeft.

Vanmiddag hebben we nog wat boodschapjes gedaan en verder lekker rustig aangedaan. De kinderen zijn nog een poosje op internet geweest. In de avond hebben we nog een wandeling in de buurt van het hotel gemaakt. Het blijft bijzonder om te zien, hoe de mensen hier leven (vooral op straat). Alles is gewoon nog open, de mensen eten ook veelal op straat. Buiten is het nog warm en vochtig en het heeft zo'n beetje de hele dag gemotregend.

Morgenochtend na het ontbijt gaan we op weg naar Zhanjiang, weer een ritje van ongeveer 3 uur.

Het was weer een mooie dag. Bijzonder dat we weer in het kindertehuis van onze zoon mochten zijn. We gingen er nu veel relaxter naar toe als 6 jaar terug, maar dat is logisch. Onze zoon was tevreden, zijn vragen zijn beantwoord en hij heeft zijn slaapplek gezien en dat was goed.

Uit privacy overwegingen is het bovenstaande verslag anoniem gemaakt.